

## ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

ΣΚΗΝΙΚΟ 1 : Θάλασσα ήρεμη , ζωγραφισμένη στο τελάρο ( 2 \* 3 περίπου ) , το παιδί παίζει ξένοιαστα στην άμμο ( σκόρπια κοχύλια κλπ. ) , ώσπου του έρχεται η ιδέα να πάρει τη βάρκα για μια κοντινή βόλτα ( κοιτάζει το ρολόι του και δείχνει πως έχει αρκετή ώρα στη διάθεσή του ) .

Ανοίγει το πανί , ταξιδεύει χαρούμενο , λέει και ένα θαλασσινό τραγούδι π.χ. θαλασσάκι μου , ώσπου ο αέρας δυναμώνει , γίνεται τρικυμία , η βάρκα είναι ακυβέρνητη , το πανί έφττει , η βάρκα βουλιάζει , το παιδί κινδυνεύει .

ΣΚΗΝΙΚΟ 2 : Βυθός θάλασσας , ο οποίος ανεβαίνει πίσω του , δείχνοντας ότι το παιδί βουλιάζει . Σταματά το πλάνο στο βυθό , όπου πλησιάζουν δύο δελφίνια και το σώζουν . Πώς; Έλα ντε.

Ψάρια :

Πριν πολλά χρόνια θυμάσαι ;

- όταν ήσουν πιο μικρή  
ο μπαμπάς σου είχε πιάσει  
ένα ψάρι μίαν αυγή .

Ήταν τόσο δα μικρούλη  
και σε κοίταζε γλυκά  
κι εσύ όλο αγάπη  
το' βγαλες απ' τον κουβά .

Του' δωσες ένα φιλάκι  
και του είπες : « Στο καλό ,  
άντε πάλι στη μαμά σου  
γύρνα πάλι στο νερό » .

Ήρθε τώρα η σειρά μας  
να φερθούμε όπως κι εσύ ,  
με το μαγικό αυτό φύκι  
σε κρατάμε στη ζωή .

( Του δίνουν να φάει ένα μαγικό φύκι και το παιδί μπορεί πια να επιβιώσει στο βυθό σαν ψάρι , ακόμη και να καταλαβαίνει τη γλώσσα τους . )

Παιδί :

- Μα είναι φανταστικό . Μπορώ και αναπνέω μέσα στο νερό . Μπορώ ακόμη και να καταλαβαίνω τι λέτε .

Συγκεντρώνονται γύρω του διάφορα ψάρια κλπ. ( ότι είναι ευκολότερο να αποδοθεί ) και τραγουδούν καθώς κολυμπούν .

Τραγουδούν κατά ομάδες των 3-4 όχι απαραίτητα κατά είδος αλλά μπερδεμένα :

Ψάρια :

Ψάρια είμαστε , αστέρια της θάλασσας  
Ψάρια είμαστε , με λέπια και ουρά ,  
ψάρια είμαστε , στολίδια της θάλασσας ,  
ψάρια είμαστε , χορεύουμε τρελά .

Φόρεσε κοχύλια στο λαιμό,  
φόρεσε κοράλλια στα μαλλιά σου ,  
κι έλα στο δικό μας το χορό ,  
μ' έναν αστακό στην αγκαλιά σου .

Το παιδί ενθουσιάζεται :

- Ευχαριστώ πολύ ! Σας ευχαριστώ που μου σώσατε τη ζωή . Μου φαίνεται πως ζω σε όνειρο. Αν έλεγα όλα αυτά που μου συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στους φίλους μου, θα με περνούσαν σίγουρα για τρελό . Είναι φανταστικά εδώ στο βυθό. Θέλω να μάθω πώς είναι να ζει κανείς σε όλη του τη ζωή μέσα στο νερό .

Ψάρια :

Έχουμε δει πειρατικά  
καράβια φορτωμένα  
με θησαυρούς να χάνονται  
σε κύματα αφρισμένα .

Έχουμε δει υποβρύχια ,  
πλοία φορτηγά , καΐκια  
να σπάνε , να βυθίζονται ,  
μες στου βυθού τα φύκια .

Έχουμε δει και τον Κουστό  
εδώ να τριγυρίζει ,  
ν' αναταράζει το βυθό ,  
να μας φωτογραφίζει .

Έχουμε δει κι έχουμε δει  
γοργόνες αγριεμένες .  
« Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;»  
να λένε πικραμένες .

Έχουμε μια σουπιά γιατρό  
λυθρίνι ένα μπακάλη  
τον καρχαρία για ληστή  
αυτά έχει η ψαροζωή .

Μπαρμπούνια θείες  
γαρίδες φίλες  
ξιφίες νοπούς  
ξαδέρφους αστακούς .

Η σουπιά γιατρός  
το καλαμάρι υπουργός .  
Οι γόπες νοσοκόμοι  
και οι αχινοί αστυνόμοι .

Έχουμε δει κι έχουμε δει  
μες στο βυθό που ζούμε ,  
αλλά τα ψάρια δε μιλούν  
και πώς να σου το πούμε .

Παιδί :

- Για τους ανθρώπους τι γνώμη έχετε ; Πολύ θέλω να μάθω .

Ψάρια :

Μιας και γνωριστήκαμε  
θα βγάλουμε απ' το στόμα  
και τα μικρά μας μυστικά  
και τα μεγάλα ακόμα .

Οι άνθρωποι μας θέλουνε  
στο πιάτο τους να μπούμε .  
Γι' αυτό κι εμείς προσέχουμε  
στα δίχτυα τους μη μπλεχτούμε .

Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό  
δε γίνεται τίποτα γι' αυτό  
οι κίνδυνοι είναι πολλοί  
αυτά έχει η ψαροζωή .

Μα τώρα η ώρα πέρασε  
στης θάλασσας τα βάρη ,  
η μαμά σου θα ανησυχεί  
θα αρχίσει να σε ψάχνει .

ΣΚΗΝΙΚΟ 3 :

Παιδί :

- Μια στιγμή . Όχι από εδώ ! Κάτι μας πλησιάζει . Είναι μεγάλο και κακό φαίνεται όπως κοιτάζει .  
Μείνετε μακριά του !

Ψάρια :

Πες μας τι είσαι και γιατί  
τον κόσμο μας ταράζεις  
φαίνεσαι άγριο και δυνατό  
μα με άνθρωπο δε μοιάζεις .

Πετρελαιοκηλίδα :

Απ' τους ανθρώπους ξέφυγα  
και κολυμπώ ώρα πολύ ,  
ότι ακουμπάω χάνεται  
χάνεται κάθε ζωή .

Είμαι η φοβερή μαύρη κηλίδα ,  
τρέμουνε τα ψάρια σα με δουν ,  
είμαι των βυθών η καταγίδα  
και μπροστά μου όλα θα χαθούν .

Έχω πετρέλαιο για αίμα  
και την πίσσα για καρδιά ,  
μοιάζω με τεράστια μαύρη κρέμα ,  
φέρνω μαζί μου συμφορά .

Παιδί :

- Γρήγορα , να ειδοποιήσω τους ανθρώπους ! Είναι οι μόνοι που μπορούν να νικήσουν ετούτη την πετρελαιοκηλίδα , πριν χαθεί κάθε ζωή .

Ψάρια :

Καλό ταξίδι κι όπου πας να μας θυμάσαι ,  
σ' ένα ακρογιάλι θ' ανταμώνουμε ξανά ,  
θα' μαστε όνειρο τα βράδια που κοιμάσαι ,  
θα' ναι η ζωή σου μια κορδέλα θαλασσιά .

Καλό ταξίδι κι όπου πας να μας θυμάσαι ,  
σ' ένα ακρογιάλι θ' ανταμώνουμε ξανά ,  
κι αν δεν πιστέψουν ό,τι είδες , μη λυπάσαι ,  
τα' χει πιστέψει η μικρούλα σου η καρδιά .

Ψάρια είμαστε , αστέρια της θάλασσας  
Ψάρια είμαστε , με λέπια και ουρά ,  
ψάρια είμαστε , στολίδια της θάλασσας ,  
ψάρια είμαστε , χορεύουμε τρελά .

( προσοχή στην κίνηση των ψαριών , να είναι συνεχής , ήρεμη , χωρίς αυξομειώσεις καθώς και χωρίς « γωνίες » στο λόγο τους . Επίσης μεγάλου μεγέθους θα είναι κομμένα τα χάρτινα ψάρια – να υπερσχύουν οπτικά των παιδιών )

## THE SEA PATH

*Dolphins'*

Do you remember many years ago?  
When you were younger, And your  
dad had caught A fish at dawn.

It was so frail It looked at you so  
sweetly And you took it out of the  
pail Full of love for it.

You gave it a kiss And  
told it: "Farewell, Go  
back to your mum Go  
back to the swell".

Now it's our turn To treat  
you like you did, With this  
magic seaweed We keep you  
alive.

*Child:*

- This is fantastic! I can breath in the water. I can even understand what  
you're saying.

*Fish:*

We are fish, stars of the sea We are  
fish, with scales and tails, We are fish,  
jewels of the sea, We are fish, we like  
dancing crazy.

Put sea-shells around your neck,  
Put corals in your hair, And come  
and dance With a lobster in your  
arms.

*Child:*

- Thank you so much! Thanks for saving my life. It seems that I live in a dream. If I told my friends what's happening to me right now, they would certainly think that I'm crazy. It's fantastic here at the bottom of the sea. I would like to know what it is like to live your whole life in the water.

*Fish:*

We have seen so many  
Pirate ships, loaded with treasures  
Only to get lost  
In foaming seas

We have seen submarines, Cargo boats,  
caiques Breaking up, going down,  
Among the seabed's seaweeds.

We've also seen Cousteau  
Hanging around here,  
Stirring the sea's bottom And  
taking our photos.

We have also seen  
Angry mermaids.  
"Is Alexander the Great still alive?"  
They ask sadly.

We have a cuttlefish for doctor, A  
Pandora for quartermaster, The shark  
for thief, That's how sea life is.

We have red mullets for aunts,  
Shrimps for friends, Swordfish for  
godfathers, Lobsters for cousins.

The cuttlefish is the doctor  
The squid the minister.

The bogues are the nurses And sea  
urchins the policemen.

We have seen lots and lots  
On the seabed we live,  
But fish cannot talk

And how could we tell you more?

*Child:*

- What do you think of people? I would really like to know.

*Fish:*

Since we met really well We  
can now reveal All of our  
secrets Both small and big.

People want us To get onto their  
plates. That's why we are very  
careful not to get caught in their  
nets.

The big fish eats the small There  
can be no change in this, The  
dangers are so many That's how  
sea life is.

But now time has passed In  
the depths of the sea, Your  
mum will get worried And  
start looking for her kid.

*Child:*

- Just a moment! Don't go this way! Something is coming close to us. It  
looks big and mean. Stay away from it!

*Fish:*

Tell us what you are  
And why you upset our world